

## Verslag BOB 2018 door Rudi Rutten

Het was de bedoeling om samen met “Den Dijk” waarmee ik eerder dit jaar de Super Randonnée fietste de Borders te rijden. Wij hebben gekozen voor het All-in arrangement, dit omvat een douche, dinner, slaappleats, ontbijt en bagdrop na 555 km en na 840 km.

Donderdag om 14h gestart in Wachtebeke richting Knokke dan de kustlijn afgereden richting De Panne. Samen gereden in een groepje van 20, genietend langs de Noordzee. Op 127 km in De Panne een eerste controle. Mijne compagnon zijn fiets kraakte al een 10-tal km, bij nadere controle bleek zijne kader gescheurd 🚗. Einde verhaal voor hem. Alleen verder naar Roubaix. Na 50 km aangesloten bij een groepje van 5 tot in Roubaix. Na een korte nachtrust vrijdag om 4h terug de fiets op, bij het buitenkomen bleek het te regenen. Dit had ik niet verwacht. Tot 13h heeft het onophoudelijk geregend. In de verte zie je knipperende achterlichtjes verschijnen en verdwijnen in het glooiende idyllische landschap. In de middag werd het mooi weer. Rond 21h begeeft mijn fietslicht het. Dan maar verder met een reservelampje dat zo goed als geen licht gaf. Het is ijzig koud. Ik wacht Sv en & Co op, een groepje van 4 ervaren Randonneurs om met hun licht Champlon te bereiken.

Na een douche en een heerlijk bord spaghetti duik ik mijn bed in rond 01h. Om 03h word ik wakker en besluit op te staan.

Rond 04h30 met Roel die gps-problemen had vertrokken en ik maakte gebruik van zijn licht. Het was weer ijzig koud, rond 1°C!!! Vanaf Maastricht besluit ik alleen verder te rijden, goed voor 160 km. Rond 21h kom ik aan in Lommel, de tweede overnachting. Vele lege bedden. Materiaalpech en de onverwachte barre weersomstandigheden zorgden uiteindelijk voor 32 opgaves. Vanwege droge kledij en 3x een warm bed en douche is die gedachte nooit mijn hoofd binnen gedrongen. De laatste dag vertrek ik met Serge richting Wachtebeke gebruikmakend van zijn licht. Vanaf de zonsopgang fiets ik alleen verder, in totaal rij ik +/- 600 km solo. In Ekeren word ik nog even opgewacht en aangemoedigd door mijn familie en vrienden. Rond 14h kom ik aan met een groepje, er zaten al wat avonturiers na te praten, met pot en pint. Regelmatig stroomden individuen en kleine groepjes binnen. Na een paar glazen al-koolhydraten, me lostrekkend uit een rivier van verhalen en belevenissen reed ik huiswaarts een heerlijk rustgevend bad tegemoet.

Mede door de toporganisatie, steeds een warm welkom, heerlijke pasta, deugddoende douche, zacht bed en lekker ontbijt slaagde ik in deze eerste deelname van de Borders of Belgium, grensoverschrijdend in meerdere vormen.