

Jan Freerks Fontein en Aafke Tjallingii trouwen 16 januari 1780

Door Jeanine Otten

Op 16 januari 1780 was het in Harlingen feest voor de familie Fontein en Tjallingii. Jan Freerks Fontein, zoutzieder en koopman, trouwde voor het Gerecht van Harlingen met Aafke Tjallingii. Bruid en bruidegom waren doopsgezind en behoorden tot de doopsgezinde Harlinger financiële bovenlaag.

De familie Fontein heeft lange tijd een voornamende plaats in de Harlinger samenleving ingenomen. De familienaam is afgeleid van het huis aan de Voorstraat "alwaer de vergulden fontijn uitsteekt" en dat in de 17de eeuw bewoond werd door de stamvader van het geslacht, Jurjen Scheltes Fontein. Veel leden van de familie Fontein oefenden beroepen uit als koopman of industrieel. Dit kwam omdat zij als doopsgezinden vóór 1795 niet toegelaten werden tot overheidsambten.

Uit het huwelijk van Jan Freerks Fontein (1748-1817) en Aafke Tjallingii (1751-1811) kwamen, behalve een jonggestorven dochter, vijf kinderen voort. Jan Freerks Fontein overleed in Harlingen op 17 februari 1817, 68 jaar oud. Zijn portret werd na zijn dood geschilderd door de bekende Leeuwarder schilder Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) en bevindt zich in de collectie van Gemeentemuseum het Hannemahuis.

In het Familiearchief Fontein in Leeuwarden is van Jan Freerks Fontein onder andere een kasboekje van zijn zoutziederij uit omstreeks 1804 en een akte van vennootschap van de firma Fontein en Tetrode uit 1804. En er zijn een paar brieven, gericht aan Jan Freerks Fontein, die betrekking hebben op handelsactiviteiten. Zo had hij in april 1807 kennelijk acht vaten potas (kaliumcarbonaat) in Stockholm besteld. In juni 1807 werd vanuit Stockholm in het Frans een bevestigend antwoord geschreven met de mededeling dat de vaten met het schip 'Die Sieben Schwestern de Kniphausen' onder gezag van kapitein Jan Stuff (Stoef) zouden worden verstuurd voor een totaal bedrag van 596 gulden en 19 stuivers.



Brieven gericht aan Jan Freerks Fontein (Leeuwarden Tresaor, familiearchief Fontein).

Er zijn ook een paar brieven van familieleden uit Zwolle en Leiden, zoals een overlijdensbericht, geschreven door neef T. van Heukelom uit Leiden aan neef Jan Fontein in Harlingen, over hoe zijn 22-jarige broer Jan Pieter van Heukelom, student rechten, zich de vorige dag op 10 december 1811 met enige vrienden op het ijs had vermaakt, maar door verdrinking in een wak om het leven was gekomen.

Eén ongedateerd briefje is gericht aan 'mejuffer en nig't' Aafke Tjallingii, en is helemaal op rijm geschreven door nicht G. Tjallingii. Uit het briefje blijkt dat zij met ongeduld zat te wachten op een lap katoen die haar toegestuurd zou worden:

"Mejuffer & Nigt, dat 'k u ben verpligt / Door uw vrendelijkheid, heb ik u reede geseid. / Maar Réel, complimenten betekenen niet veel / 'k moet zeggen dat gij bent, wat inatent [onattent]. / Wie kan zulks van uw vermoen [vermoeden], om niet te zenden het Catoen / Dat 's immers geen fatzoen van doen. / Lag er nog ijs in 't water, ik zou denken hou je snater / En neem geduld, zij heeft geen schuld. Maar nu besluit 'k met zekerheid, dat het voorkomt uit vergetelheid / Dog 'k zal 't u nog vergeven, en met u in vriendschap leven. / En nu 'k mij volgens gewoonte tekene / Zult gij mijn kwaatheid niet veel rekenen. / U toegenegene Nigt G. Tjallingii / Maakt tog wat spoed / En stuur mij 't bewuste goed / Dan ben ik uit de need."



Ongedateerd briefje op rijm van G. Tjallingii aan mejuffrouw en nicht Aafke Tjallingii.

Bron: Leeuwarden, Tresoar, toegang 332-10 Archief familie Fontein, inventarisnummer 48: Brieven ingekomen bij Jan F. Fontein en Aafke Tjallingii, 1794-1816.

Over de familie Fontein en Tjallingii in Harlingen, zie www.harlingerrijkdom.nl.

Laatste wijziging: 2012-01-09 17:46u