

“Ik vond het heerlijk om te leren” , vertelt mevrouw Corrie Windgassen.

Een kleuterschool was er in mijn tijd nog niet en toen ik 6 jaar was ging ik naar de eerste klas van christelijke school achter de Hervormde Kerk en kwam in de eerste klas bij juffrouw van Bruinisse.

Corrie was in 1924 in Amsterdam geboren. Het gezin Windgassen verhuisde naar Betondorp en van daar uit bezochten de oudste kinderen de protestantse school aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht.

Voordat het gezin – Ton, Corrie, Kees en Eep Windgassen – recht tegenover de Hervormde Kerk kwam te wonen woonde de familie aan de Rijksstraatweg 7 t ( oude nummering) in een blokje huizen bij de Burgemeester van Damstraat.

Omdat er maar een paar klaslokalen waren werden de leerlingen van de zes leerjaren regelmatig samengevoegd. Corrie kreeg les van Meester Elfrink en juffrouw de Haan.

En in haar tijd waren er twee meesters Grimme! Henk Grimme en zijn broer Aart Grimme, het latere hoofd der school.

Mijn vriendinnetje was Riek (Straatsma-) Scholte. Zij woonde in de Burgemeester van Damstraat. Riek verhuisde 1 oktober 1931 van het Groningse platteland naar Duivendrecht.

Zij werd in de 2<sup>e</sup> klas naast mij gezet in de klas bij meester H.F. Grimme.

In de zomer van 1932 ging onze schoolreis naar Wijk aan Zee. Tijdens de boterham met ranja aldaar vertelde meester Grimme ons dat hij de school zou verlaten. Samen met zijn vrouw ging hij een wereldreis per boot maken. Aan land zouden zij in Volendams kostuum over Nederland vertellen.

Na de zomervakantie 1 augustus 1933 werd zijn plaats ingenomen door zijn broer A. A. Grimme. 1 augustus 1939 werd Aart Grimme benoemd tot hoofd. Tot 1 januari 1953 was hij als zodanig in Duivendrecht werkzaam.

Op 3 oktober 1991 vierden Riek Scholte en Corrie Windgassen hun 60-jarige vriendschapsjubileum.

In de consistoriekamer stond een piano en daar kregen wij zangles. Ons koortje heette: “Klein maar Dapper”, opgericht door dirigent Ypenburg van Gelder.

Na mijn lagere schooltijd in Duivendrecht bezocht ik de MULO aan de Hogeweg in de Amsterdamse Watergraafsmeer. De (M)ULO stond voor ( Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs. Als schooltype is het bij de invoering van de Mammoet in 1968 vervangen door de Mavo.

Toen ik 22 jaar was verliet ik Duivendrecht