

Ria: net als mijn vader en mijn jongere zus Yvonne zat ik in de eerste klassen van de Sint Joannesschool bij juffrouw Jansen en juffrouw Hermans.

Mijn zus Yvonne (1955) had in het peuterzaaltje van het Paxgebouw een doosje gekleurde kraaltjes laten vallen. Ik werd uit mijn klas gehaald, kreeg een stoffer en blik in mijn handen geduwd en moest de kraaltjes komen op vege. Dat vond ik echt heel erg omdat alle kraaltjes vastzaten in de kieren van de plankenvloer. “Ik had toen al mijn personeel”, zegt Yvonne gekscherend tijdens het interview met de beide zussen op Vaderdag 2011.



Sint Joannesschool Juffrouw Hermans en links voor aan RIA VERMEULEN met haar klasgenoten waar onder: Jos Beukenboom, Conny Braam, Nardie Fakkeldij, Ada Feddema, Lucie de Gijsel, Gerry Koekenbier (van Doorn), Mies Mol, Nel Roos, Philip Smit, Simone Smit (de Graaf), Ria Spronk, Marijke Vermeulen, Henriette Volkers (Kolk).

Ons gezin woonde voor aan in de Kloosterstraat 8, boven de familie van Wel.

Een jaar was ik op de kleuterschool en over de lagere school heb ik lang gedaan, omdat ik doubleerde in de 1^e klas en in de 2^e klas. Omdat ik, zoals later bleek, dyslectisch was vond ik school een crime. Ik kon slecht meekomen. Het waarom, daar kwam ik pas veel later achter toen mijn eigen dochter gelijke problemen bleek te hebben.

Ik ging ‘voorwaardelijk over’ naar de derde klas van juffrouw Langerak. In de vierde klas trof ik juffrouw Vis, een streng gelovige vrouw die elke dag naar de kerk ging en na het kerkbezoek een gekookt ei of een appeltje verlootte onder die leerlingen die op die dag naar de mis geweest waren. Omdat wij doordeweeks niet ter kerke gingen viste ik altijd achter het net. In de 5^e klas kreeg ik een meester, mijnheer Schouten en in de 6^e klas de heer Bekema. Schooljaar 1965/1966. Toen had ik 8 jaar over de lagere school gedaan!

Het schoolreisje naar Kraantje Lek herinnert Ria zich nog heel goed. De speeltuin, de enorme wip en de duintop en aan de voet daarvan *de holle boom*.

Yvonne: Juffrouw Hermans sloeg met een liniaal. Ik duimde en juffrouw Vis smeerde met een kwastje mijn duim in met witte lijm. Dat waren geen leuke dingen voor een kind!



Sint Joannesschool. Kleuters 1960-1961. YVONNE VERMEULEN is de derde van links op de tweede rij samen met haar klasgenoten o.a. Jonnie Balvert, Carla Beukeboom, Guus van Gastel, Gerry Koekenbier van Doorn, Geraldine Koster, Niny Marijnessen, Marga Vermeulen en Elly Wesseling.

Mijn ouders maakten een goede keus, vertelt Yvonne, om voor mij vanaf de vijfde klas een andere school te kiezen: de Kobalt de Brouwerschool in de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West, een school voor individueel onderwijs en op die school ging het leren stukken beter.

Onze broer Rob (1966) ging naar een nieuw opgerichte openbare school in Duivendrecht. Deze school maakte een start in een woning van het flatgebouw Neptunus aan het Zonnehof.