



GEDICHTJES IN POËZIE-ALBUMS
VEELAL DIERBARE HERINNERINGEN
Apeldoornse Courant

Mevrouw T. van de Brink – Van Eijk uit de Jan van Goyenlaan heeft leuke herinneringen aan haar poëzie-album.

Zij schreef: het was winter '44 / '45, de laatste oorlogswinter. Ik was op school in Duivendrecht bij Amsterdam en woonde in Amsterdam-Noord. Zij moest dagelijks met de pont over her IJ. Die voer niet regelmatig; dan kwam zij wel eens wat later of helemaal niet. Dat had het hoofd van de school, de heer Grimme, mooi opgelost. Om beurten mochten een paar meisjes uit de klas voor juf spelen. Het ging me blijkbaar goed af, vandaar dat Meester Grimme dit versje in mijn album schreef

*Toosje met kleine kleuters
Opletten met al die peuters
Om bij hen de juf te spelen
Schijnt jou vast niet te vervelen
Je speelt met hen, zo zonder bluf
En wordt vast een reuze juf*

De beginletters van iedere regel vormen de voornaam van mevrouw van de Brink: T o o s j e.

Ze schreef: "Wat leuk is, wat hij voorspelde is ook uitgekomen. Ik was inderdaad een aantal jaren juf op dezelfde school. Juf Toos".