

Overblijven (TSO) Impressies en anekdotes

Het regende 's morgens toen de kinderen naar school gingen. Een meisje uit de hoogste groep was kleddernat geregend. Toen ze later naar het toilet ging waren haar benen en billen helemaal blauw. Algehele paniek! "Ben ik ziek?" (De hulk bestond toen nog niet) "Wat is er met mij?" Het meisje werd door haar moeder opgehaald en samen zijn ze naar de dokter gegaan. U raadt het al: de kleurstof van de nieuwe spijkerbroek was de oorzaak. Wij hebben er later hartelijk om gelachen.

Op een middag begint het onder het eten in de kleuterhal verschrikkelijk te stinken. Het spoor liep naar de WC. Achter de toiletpot lag een stinkbom platgetrapt. Het was een actie van mijn eigen zoon: zéér verrassend.

Voordat het huidige schoolgebouw verbouwd werd was er een grote wasbak, waar nu de kindertoiletten zijn. Op een middag had een kleuter zich helemaal onder gepoept. Snel de wasbak vol water laten lopen en kind er in gezet. De drollen dreven rond. "Wat is dat nou?" werd er gevraagd. "Ach, dat zijn visjes, die kunnen zwemmen, zie je wel?"

Leeftijd schatten valt soms niet mee.

Kind: Juf, hoe oud bent u?

Juf: Heel oud

Kind: 45?

Juf: Doe er maar wat bij want ik heb zelf grote kinderen. Die hebben ook hier op de Bekemaschool gezeten

Kind: Dan moet het wel 50 zijn.

Juf: Nog iets meer, want ik ben ook al oma.

Kind: Oma? Echt waar?

Juf: Jazeker, oma van een lief ondeugend kleinkind.

Kind: Oh....denkt na....dan bent u net zo oud als mijn oma.

Juf: Hoe oud is jouw oma dan?

Kind: 90!

In de school werd tussen twaalf en half twee het ruitje van het brandalarm ingeslagen. Panieksituatie. "Grapje!" was het antwoord van de dader, die bekend is.

De Takkenbank

Het is niet altijd leuk bij de overblijf, zeker niet als je op de Takkenbank terecht komt.

Op dat bankje beland je als je met grote takken loopt of met takken slaat.

Verstoppen

Onder het podium binnen of achter een veel te dunne boom buiten.

En maar denken dat je niet gezien wordt.

Leuk die sneeuw, maar dan....

tijdens de overblijf, het schoolplein in tweeën verdelen. Als echte politieagenten de groepen uit elkaar houden. De sneeuwpopmakers aan de ene en de sneeuwballengooiers aan de andere kant. Al snel gaat alles door elkaar - Eendracht maakt Macht - en er ontstaat een heus sneeuwballengevecht met de kinderen van de openbare school. Alles ging goed omdat de schoolbel ging.

“WC pret”

- Hele rollen wc-papier door het toilet spoelen. Dikke drollen die niet weg willen
- Deuren op slot doen, terwijl er niemand in zit
- Plafond met nat wc-papier versieren en het dan nog leuk vinden om het op te ruimen.
- Met z'n drieën of vieren verstoppen op het toilet en zorgen dat de voeten niet gezien worden onder de deur.

Van deze tijd: je mobieltje gebruiken en denken dat het niet opgemerkt wordt!

In de supermarkt

“Mama, mama, daar heb je de overblijffuf!” De kleuter kom enthousiast naar mij toe en vraagt: ‘Woont jij hier?’. Ik zeg: “Nee, ik doe hier boodschappen, net als jij”.

Kleuter: “Woon je dan op school?”. Ik antwoord “Nee, ook niet, al ben ik daar vaak”.

De kleuter kijkt een beetje bedenkelijk en antwoordt: “Gelukkig maar, want ’s avonds gaat de deur van de school op slot!”

Overblijffuf Rieneke als TV-ster

Kind: “Juf, bent u op tv geweest?”

Juf: “Ja, vond je het leuk?”

Kind: “Ja, vooral toen u kwaad werd”

Een 12-jarige jongen vraagt aan de juf:

“Bent u zaterdag op de tv geweest?”

De juf antwoordt:

“O ja, is dat zo, zeker een herhaling”.

12-jarige jongen:

“Ik vond het zo leuk dat u kwaad werd!”

Hoe verrassend kunnen kinderen zijn!