

Reacties op de Open Monumentendag 2017 en het fotoboek De Rijksstraatweg In The Picture:

'Wat een prachtig fotoboek. Wat me iedere keer bij het zien van de oude foto's uit het archief van de S.O.D. opvalt is hoe enorm levenskrachtig een kleine gemeenschap kan zijn. Wat veel winkeltjes, bedrijvigheid, scholen en instellingen voor een handjevol gezinnen in een handjevol straten. En wat jammer toch dat er zoveel verdwenen is. "We" waren welhaast een openluchtmuseum. Of hadden dat kunnen zijn. Het zal wel sentimenteel zijn, maar niet elke verandering is "voortgang". ' Eric

Wat een schitterend fotoboek; ga het zeker meerdere malen bekijken. Netty

Ook wij hebben erg genoten van de tentoonstelling en zeker ook van de heel goede presentatie van architect Friedl. Wat een goede kijk op de bebouwing in ons dorp! Ook het fotoboek ziet er prachtig uit. Kees en Marion

Bedankt voor dit prachtige fotoboek, ik dacht veel foto's te hebben van Duivendrecht maar dit slaat alles. Nogmaals bedankt en ik stuur dit door naar mijn familie. An en Bertus

Geweldig de foto's. Ik ben er erg blij mee! Hartstikke bedankt. Lidy

Hartelijk dank voor de goede organisatie en communicatie! We hebben afgelopen zaterdag genoten van Open Monumentendag in Duivendrecht. En we kijken uit naar het fotoboek. Gabri en Tanja

Het was een gezellige dag. Ongeveer 40 personen waren langs gekomen. Positief over onze gerestaureerde boerderij en het uitzicht op de weide. Bijzonder zo dicht bij de stad. Tevens hadden we bezoek van een 91-jarige dame uit Ouderkerk (reed nog auto). en zij had foto's van de fam. Lubeck en heeft ze bij ons achtergelaten. Haar grootvader heeft de werkhuisjes naast ons gebouwd. Een bijzonder verhaal.

Onze bezoekers mochten appels meenemen van de boom. En hortensia's knippen. Ze gingen met blijde gezichten de poort uit. Door eerst nog de mooie kunstwerken van Rob bewonderd te hebben.

Rob en Marianne Wintershoven

Het was weer zo fantastisch zaterdag! Echt helemaal super, tot in de puntjes georganiseerd, ontroerend goed,! Fijn dat de bezoekers elkaar konden ontmoeten en met een kopje koffie - liefdevol verzorgd door de vrijwilligers achter de bar- herinneringen konden ophalen aan destijds. Jo

Die panoramafoto uit 1956, zo mooi samengesteld, echt uniek! Anneke

Ans, mijn dank en natuurlijk ook aan alle anderen, die betrokken waren bij de voorbereiding van deze monumentendagen. Het was vanmorgen plezierig om aanwezig te zijn bij de opening in het Dorpshuis. Ik heb genoeg beleefd aan de inspirerende lezing over de architectuur en planmatige ontwikkelingen. Wim

Om te smullen, die Turfjes van Bakker Out. Mirjam en Bert

Wat een fantastisch fotoboek hebben jullie gemaakt van Duivendrecht Destijds / Open Monumentendag, Tentoonstelling. Erg mooi op de site. TOP! JOHN

