

Over Goes, onze kolenboer in de jaren vijftig, kan ik nog wel meer vertellen.
Erik Wiersma:

De heer en mevrouw Goes (toen een jaar of vijftig en uit de kinderen) bouwden begin jaren zestig een villa (zo'n 'blokkendoos') aan het einde van de Hoekenes in Amsterdam-Osdorp; precies tegenover mijn ouderlijk huis. Rustige, teruggetrokken levende mensen (heel anders dan de burens aan weerskanten; een handelaar in auto-onderdelen en de eigenaar van een behoorlijk groot transportbedrijf).

Bij de familie Goes kwam eenmaal per jaar een tankwagen van Goes want zij hadden - heel modern - oliestook. Immers: en nu citeer ik uit een ook in het Nederlands vertaald boekje van Marie Neurath (waarschijnlijk 1936): *oliestookinrichtingen maken het kolenscheppen overbodig. Net als druk-op-de-knop-gemakken, radiotoestellen, gramophoons en filmprojectie-apparaten hebben ze het tehuis gemaakt tot meer dan een plek, waar vermoeide werkers slechts de behoefte aan eenige uren slaap bevredigen.*

En dan het Duivendrechtse draadje: ook begin jaren zestig kocht Goes een woonhuis in de Kloosterstraat. Waarschijnlijk als belegging. (bron: Gemeente Archief Amsterdam) Of hij er al meer had, weet ik niet.