

'Ik was hoofd van de kleuterschool en conciërge tegelijk'.

Zo vat Ria Hildering ( geb. 1937 in Amsterdam West) haar werkzaamheden aan de christelijke school in Duivendrecht samen.

Tijdens de opleiding aan de *Fröbelweek* aan de Keizersgracht in Amsterdam liep ik drie jaar stage op de Oranje School bij de van Woustraat.



*Vereniging de vrije christelijke school: De Oranje School, Amsterdam, Oud-Zuid, Tolstraat 84*

Mijn eerste baan kreeg ik in Duivendrecht. Van 1956 - 1962 had ik daar zes geweldige jaren.

Bij een verhuizing zijn de verkeerde dozen in de container terecht gekomen. Ik ben daardoor alle schoolfoto's en ook andere herinneringen kwijt geraakt. De briefjes die de ouders schreven: "Anneke komt morgen niet" of "Dirk moet dinsdag naar de dokter" en dergelijke had ik allemaal bewaard en die tastbare herinnering zijn helaas verdwenen.

Ergens heb ik nog mijn ontslagpapieren liggen met daarop de namen van de bestuursleden.

De bestuursleden van de school behoorden in die tijd tot de elite van het dorp. Er waren dubbelfuncties: een vicevoorzitter, een 2e secretaris en een 2e penningmeester. Ik was benoemd als het eerste officiële hoofd van de kleuterschool. Mijn "domein" was een houten lokaal achter het schoolgebouw, vlak naast de boerderij. Dit gebouwtje verving een eerder afgebrand lokaaltje. Het was (en bleef) eigenlijk een noodlokaal. De kwaliteit van het gebouw liet veel te wensen over. De vloer was doorgezakt en het duurde nog een tijd voor het tweede lokaal er kwam. Dat tweede lokaal werd een heus speellokaal voor de kleuters van 4, 5 en 6 jaar oud.

Ik moest de kindjes over de kapotte vloer heen tillen om ze op de wc te zetten. Zo gevaarlijk was dat.

Van de 45 - 50 leerlingen ging elke jaar een groepje door naar de eerste klas van de lagere school. En er kwamen door het jaar heen telkens nieuwe 4-jarige kleutertjes bij. Onze kleuters vormden de voedingsbodem voor de christelijke school.

Ik had geen directe collega's, was groepsleidster, hoofd en conciërge. Ik maakte zelf de kachels aan. Mijn relatie met het onderwijsteam van de lagere school was goed. Mevrouw Riemer is helaas overleden. Mevrouw Rullmann woont in Ouderkerk, net als de vroegere onderwijzer Wim Scherpenzeel.

Nadat ik in 1962 langdurig ziek was ben ik een andere weg ingeslagen en in de verpleging gaan werken. Met veel plezier denk ik terug aan de onderwijsperiode in Duivendrecht: heerlijk was het om te werken aan de ontwikkeling van onze kleuters.

In mijn tijd bestond Duivendrecht uit een lange straat van brug tot kerk, met een paar zijstraten. Daar woonden onze leerlingen.



Gezellig waren de feesten. De kerstboom haalden wij met zo'n allen achter in het dorp en alle kleuters mochten mee helpen tillen. Allemaal een takje vasthouden. Samen klaarden ze vol trots de klus!

Als er iemand ziek was gingen alle kleuters met twee appels en twee peren op bezoek. De ouders waren op de hoogte van de komst van de kleutergroep en die zorgden op hun beurt weer voor een traktatie voor de kleuters.

Een van de ouders stelde een prachtig karpert, een groot vloerkleed ter beschikking. Dat hadden wij hard nodig omdat de vloer te slecht was om op te spelen. Met alle kleuters ging ik het grote zware vloerkleed ophalen en allemaal mochten ze weer "helpen dragen".

Ria Hildering woont in Hilversum. 9 augustus 2012