

Big Brother



Iedereen kent George Orwell. Dat wil zeggen: bijna iedereen kent zijn meesterwerk *1984* en iedereen kent zijn *Big Brother* dankzij het gelijknamige, populaire televisieformat. Mooie onderneming van Marco Daane, die eerder in de weer was met Willem Elsschot. Nauwgezet en met veel aandacht voor details volgt hij in *Het spoor van Orwell* het leven van de schrijver langs de talrijke plaatsen waar deze heeft gewoond en gewerkt: van het lieflijke en deftige Henley-on-Thames, waar hij zijn eerste levensjaren doorbracht, tot het van God en alle mensen verlaten Barnhill op het barre Schotse eiland Jura. En daartussen Londen, Parijs, Barcelona.

Een biografie van Orwell is het niet, noch een reisgids voor fanatieke fans van de schrijver. Het leven van Orwell wordt steeds verweven met de geschiedenis van zijn omgeving. Daane toont hem als buitenman, als scherp criticus van kapitalisme en kolonialisme en patriot (sic) tevens. Mooi boek, alleen jammer dat hij Orwells standplaatsen in Birma en diens geboorteplek in India niet bezoekt. Te duur?

Het spoor van Orwell, Marco Daane,
Atlas, 352p, 24,95 euro. ★★ ★