

Haacht, 5 maart 2015,

Beste clubleden,

Aan alles komt een eind, ook aan schone liedjes: ons jubileumjaar ligt achter ons. We gaan evenwel niet zielig doen, maar terug aanknopen met een traditionele voorjaarsactiviteit : de daguitstap.

Dit jaar heeft ons land opnieuw een culturele hoofdstad van Europa : Bergen. En dat leek ons een ideale gelegenheid om Mons eens kort te bezoeken. Het bestuur is op prospectie geweest en is met een positief verslag teruggekeerd. Er staat nog wel één en ander in de steigers in Bergen, maar het centrum van de stad is zeer de moeite waard. Bestuurslid Jos Tielemans gaat ons daar heel deskundig rondleiden, zodat we de kosten van een gids kunnen uitsparen. We hebben ook een bridgeclub gevonden die ons wil ontvangen én veel meer hebben we niet nodig om er een geslaagde dag van te maken. Wie zei daar dat bridgers moeilijke mensen zijn?

Op **maandag 20 april 2015** gaan we dus met de bus naar Mons. We vertrekken om 8u op de parking van "Den Dijk". Bij aankomst in Bergen bieden we alle deelnemers een kop koffie aan op de Grote Markt van Mons. Na een niet vermoeiende stadswandeling gaan we een hapje eten (hoofdgerecht en dessert) in de cafetaria van de tennisclub. En daarna gaan we uiteraard bridgen. We komen terug thuis rond 20u.

Je schrijft in door betaling **30 euro** via rekening **BE10 7755 9864 3504** van Bridge Club Haacht. Vermeld bij je betaling of je vlees (melkzwijntje) of vis (kabeljauw) wil eten. We raden aan om niet te lang te wachten met inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt tot 36! Het is immers een kleine club waar we gaan spelen (toen wij er waren hadden ze 4 tafels), maar de vriendelijkheid en openheid waarmee ze ons verwelkomd hebben, maakte alles goed. Na onze toffe ervaringen in Luik, opnieuw een aanrader!

Het bestuur