

FOTOS VAN VISSSEN

Toen ik, jaren geleden alweer, mijn eerste digitale fotocamera kocht was het een nieuwtje om gevangen vis te fotograferen. Het lukte eigenlijk helemaal niet zo goed en het eindigde er soms mee, dat de vis (na veel gehaspel van mijn kant) meer dood dan levend werd teruggezet. Een triest gezicht. Ik heb mij gebeterd en ben al snel met het fotograferen van mijn vangsten gestopt. Ik hecht er aan, prudent met mijn vissen om te gaan !

Waarom zou je overigens fotograferen ? Om het bewijs te leveren, dat je een grote vis heb gevangen ? So what !

Op mijn site staan slechts enkele fotos van mijn vangsten. Liever had ik er geen een geplaatst ! Waarom ???

Ik vind het 'een beetje dom' om fotos te publiceren, om een tweetal redenen:

- Het niet goed is voor de gevangen vis
- Anderen hier aanstoot aan nemen

Vooraf de tweede reden is van groot belang, omdat jagers en vissers op steeds minder begrip van hun – deels hypocriete – medeburgers kunnen rekenen. Het lijkt mij niet slim om het je tegenstanders al te gemakkelijk te maken !

Ad Hoogenboezem