

Pinkstergemeente Vlissingen e.o.



*Maart t/m mei 2020
Volgnummer: 114*

*Aangesloten bij de
V.P.E. Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten*

Pinkstergemeente Vlissingen e.o.

Vrijdomweg 1 4382 BA Vlissingen
Postadres: Postbus 1087, 4388 ZH Oost – Souburg

IBAN
ABN rek.
NL80ABNA0507975219
ING rek.
NL66INGB0000796075
Bouwfonds: ABN rek.
NL81ABNA0401987957
ANBI gerelateerd

Zendingen die door de
gemeente worden ondersteund
zijn:

PERU: Wilfredo en Judith
Chuquiruna – Prakken
j.a.prakken@gmail.com
www.wilfredoyjudith.blogspot.com

Samenkomsten worden
gehouden in ons kerkgebouw
aan de Vrijdomweg 1
4382 BA Vlissingen

IERLAND:
Paul en Lineke de Cock
pdecock1943@gmail.com

Elke zondagmiddag, aanvang
15:00 uur. Tevens kinderdienst.

NEDERLAND/NIGERIA:
Cor en Ruth Schippers – Abu
riabuobasi@hotmail.com

Na de dienst nog even gezellig
bijpraten onder het genot van
een kop koffie.

Contact - en redactie - adres
voor de zending: zr. Ria v.d.
Linde. De Meesterstraat 37
4384 HE Vlissingen
riavdlinde@live.nl

Koster van de gemeente:
br. A. Hubregtse, Marijkestraat 1
4388 KZ Oost – Souburg
06-44113539

Lay-out en redactie: Ria van der Linde riavdlinde@live.nl

Kopij: Inleveren uiterlijk 1 mei 2020 bij de redactie.

U bent hartelijk welkom om onze diensten te bezoeken.

Gelukkig maar, dat Hij ons corrigeert.

We zijn weer al volop aan het nieuwe jaar begonnen, met of zonder allemaal goede voornemens. Misschien denkt u wel, ach die goede voornemens wat komt er eigenlijk van terecht. Goede voornemens op zich hoeft niet verkeerd te zijn, maar het is wel van belang of deze voornemens in overeenstemming zijn met het plan wat God met u heeft en met datgene wat Hij in dit jaar in u en in mij wil uitwerken. Het kan helemaal geen kwaad al onze plannen en ideeën bij Hem bekend te maken. Integendeel, de Bijbel roept ons hier juist toe op. Als we dat van harte doen, dan zullen we ook van harte mee kunnen buigen als Hij ons corrigeert. Vorig jaar verscheen in ons kerkblad een opzienbarende regel: daarbij kwam het erop neer dat God niet zou corrigeren met een correctiepenntetje, ik vroeg me af of dit juist was en vermoed dat God soms wel eens een hele dikke correctiestift nodig heeft om ons in het juiste spoor te houden of was u van gedachte dat we automatisch wel in het goede spoor blijven? Ik ben Hem dankbaar voor elke correctie die ik uit Zijn liefdevolle hand tot op de dag van vandaag heb mogen ontvangen. Nu kan het er soms op lijken alsof God roet in het eten gooit en doorkruist Hij onze plannen die ons juist zo goed leken. Ja, soms is dat zo, maar weet wel dat God zich niet vergist, Hij weet als geen ander wat goed voor ons is. De vraag is: hoe buigzaam zijn we om daadwerkelijk van harte mee te gaan in Zijn plan. Om dat te kunnen dient onze wil ondergeschikt te zijn aan Zijn wil, en dient niet ons ik voortdurend op de voorgrond aanwezig te zijn, maar Christus die in ons heeft woning gemaakt, Hij wil in ons zegevieren, Hij wil van harte onze stuurman zijn in grote en kleine stormen. Dan kunt u net als in dit alom oude bekende lied zeggen: Geankerd in Jezus kan ik de storm weerstaan.

Br. W. v. d. Linde

Hoera, het is weer voorjaar!!!!

De kou en de dorheid verdwijnen geleidelijk, en het frisse groen komt weer opzetten. Geniet u ook zo van de lammetjes?



We gedenken in deze periode ook weer het lijden en de kruisdood van de Here Jezus, die zijn leven voor ons gaf. Dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, zien we met Pasen, want Hij is waarlijk opgestaan en verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk (1Kor15:6).

Wat een toekomstperspectief is er voor een ieder die in Hem gelooft en volhardend blijft volgen.



De kruisweg van Jezus

Niemand heeft Hem gedwongen, Jezus is zelf de kruisweg gegaan en met pijn in Zijn hart heeft de Vader Hem zien gaan.

Jezus had zelf kunnen kiezen voor Zijn Zoonschap en grote macht. Maar Hij legde alles af, maakte zich los van God'lijke kracht.

Hij koos voor de mens, voor jou en voor mij, die keus maakt ons nu voor eeuwig vrij.

Hoe kan ik U danken, mijn Jezus en God, hoe hebt U geleden, hoe vreselijk Uw lot.

Uw hart huilt nog steeds om een wereld in nood. U stierf voor elk mens, nog steeds is er hoop.

Gezegende
Paasdagen



EEN HEERLIJK
MORGENLICHT
BREEKT AAN,
DE ZOON VAN GOD
IS OPGESTAAN !



Jezus zei:

*Ik ben de opstanding en
het leven.*

*Wie in Mij gelooft zal
leven, ook al is hij
gestorven. (Joh. 11: 25)*

Wist u dat?

... br. Jan de Wit op 26 november 2019 als medekoster werd ingezegend door de broeders oudsten.



... br. Jonathan Louwerse zich door onderdompeling heeft laten dopen, maar ook een tweede zoontje heeft gekregen op 28 december 2019 en zijn naam Luca is.

... er soms ook gedoopt wordt in de gevangenis.

... de ruimte, waar enige tijd terug nog geregeld koffie werd gedronken nu voor en na de dienst wordt gebruikt om er te bidden en dat het er nogal gehorig is.

... de Inloop op dinsdagmorgen een gezellige ontmoetingsplek is en er tijd is voor een praatje, een grapje of een serieus gesprek.



Betsy tracteerde alle aanwezigen in verband met haar verjaardag.

... er donderdag 19 maart en 16 april Bijbelstudie wordt gegeven door br. Fr. Ouweneel. Aanvang: 19.30 uur.

... en op dinsdag 21 april er Fundamentenstudie wordt gegeven door br. W. v.d. Linde. Aanvang: 19.15 uur.

Waarom maken Gods kinderen moeilijke dingen mee?

Waarom overkomen kinderen van God soms tragische dingen? Als God goed is, waarom is er dan zoveel ellende, lijden, vervolging en onrecht in de wereld? Als we eerlijk zijn, hebben dit soort vragen ons allemaal weleens beziggehouden. Gemakkelijke antwoorden, zoals ‘we leven in een gebroken wereld ...’, of ‘het is de schuld van de duivel...’, kunnen elementen van de waarheid bevatten, maar ze geven niet echt antwoord op de diepste vragen van ons hart.

Onafhankelijk of Gods initiatief

In deze studie zullen we enkele van dit soort vragen verkennen, hoewel ze misschien niet allemaal optimaal en afdoende beantwoord zullen worden. In mijn ervaring zijn er twee belangrijke redenen waarom we soms door heel moeilijke tijden gaan – en allebei zijn ze uiteindelijk voor ons bestwil. De eerste reden is er één waar we zelf iets aan kunnen doen; **het is de zonde van onafhankelijkheid**. De tweede reden is een situatie die we zelf niet onder controle hebben – **het is het initiatief van God dat Hij problemen toelaat in ons leven, vanuit Zijn verlangen ons op te trekken tot een nieuw niveau van intimiteit met Hem**.

De eerste reden, onafhankelijk van God willen zijn, zullen we bestuderen in deze brief.

Vertrouw niet op je eigen inzicht

Ik wil beginnen met een Bijbelvers over de problematiek van onbeantwoorde vragen:

Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. (Spreuken 3:5)

Een paar jaar geleden had mijn vrouw Ruth veel last van haar nek. Terwijl zij de Heer hiervoor zocht, liet Hij haar door middel van dit vers uit Spreuken zien dat ze eigenlijk ongehoorzaam was aan de Bijbel. In plaats van op de Heer te vertrouwen, probeerde ze te snappen wat er met haar nek aan de hand was, en wat ze eraan moest doen. Herken je dat? Heb jij dat ook weleens gedaan? Ik zeker wel Toch gaat deze neiging van ons in feite tegen de Bijbel in.

De Bijbel zegt dat we met ons hele hart op de Heer moeten vertrouwen en niet op ons eigen inzicht moeten steunen. Het is op zich niet verkeerd om inzicht te willen krijgen – om dingen te begrijpen. Ons verlangen naar inzicht moet echter wel ondergeschikt blijven aan ons besluit om – hoe dan ook – te blijven vertrouwen op de Heer.

Kinderen van Adam

Wat is het éne basisprobleem waar we allemaal mee te maken hebben? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we terug naar het begin van de mens: Adam en Eva. Het probleem van Adam en Eva was niet dat ze net als God wilden zijn. In feite is dat helemaal geen verkeerde motivatie. Ze wilden echter zijn als God, zónder van Hem afhankelijk te zijn.

We zijn allemaal afstammelingen van Adam. Als de Bijbel spreekt over 'de oude mens', gaat het niet over de oude Europese mens, de oude Afrikaanse mens, of de oude Joodse mens. Nee, deze verwijzing in de Schrift voert ons helemaal terug naar onze eerste ouders – naar de allereerste mens, Adam (zie 1Kor.15:45,47). Door de zondeval is iedere afstameling van Adam geboren met een rebel in zijn binnenste. De kern van rebellie is: onafhankelijk van God willen zijn. Sterker nog, **de wens om onafhankelijk van God te willen zijn is in feite de wortel van al je problemen.** Onafhankelijk van God willen zijn is het kernprobleem van de hele mensheid. Het is mijn probleem, en ook dat van jou.

De zondeval omkeren

De oplossing voor het probleem van de zonde van onafhankelijkheid is werkelijk heel logisch. Als het probleem van de hele mensheid bestaat uit goed willen zijn zonder afhankelijkheid van God, wat is dan de oplossing? De oplossing is om het proces van de zondeval om te keren. Ik ga in op drie stappen:

1. We moeten vertrouwen op Gods goedheid
2. We moeten onze onafhankelijkheid opgeven
3. We moeten de Bijbel méér geloven dan onze zintuigen

Vertrouw op Gods goedheid

Gods goedheid. Ik heb me er vaak over verbaasd hoeveel mensen ik ontmoet die zich wel christen noemen, maar God niet echt vertrouwen. Ze geloven niet dat God goed voor hen zal zijn. Ze denken dat als ze zich aan God overgeven, Hij iets vreselijks van hen zal vragen, of iets verschrikkelijks zal laten gebeuren. Hun basisprobleem is hetzelfde als dat van Eva – geen vertrouwen op Gods goedheid.

Veel mensen zeggen: 'Ik zal God vertrouwen als Hij dit of dat doet ...'. Maar dat is geen vertrouwen. Vertrouwen is je overgeven, ook al weet je niet wat Hij zal gaan doen. Gedurende meer dan vijftig jaar heb ik keer op keer, steeds opnieuw, gekozen om God te vertrouwen. Als bemoediging wil ik je zeggen dat Hij het beter met je voor heeft dan jijzelf – Hij zal dus ook beter voor jou zorgen dan jijzelf ...

Weet je waarom wij geen reden hebben om niet te vertrouwen op Zijn goedheid? Omdat God zijn liefde al heeft bewezen:

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren (Romeinen 5:8).

Ander bewijs dan die immense, indrukwekkende daad van barmhartigheid en liefde hebben we niet nodig.

Geef je onafhankelijkheid op

De tweede stap is: onze onafhankelijkheid opgeven. Als we onze hang naar onafhankelijkheid zien in het licht van de volle waarheid, dan realiseren we ons hoe bespottelijk en vreselijk zondig het verlangen naar onafhankelijkheid van God eigenlijk is. Hij is de Almachtige God, de Heer van miljoenen engelen, Degene die de sterren, de zee, en de seizoenen beheerst. In vergelijking hiermee zijn wij als een miertje dat zijn vuist opsteekt naar een mens en roept: 'Ik wil onafhankelijk zijn!'. Geef het op, en erken dat je afhankelijk bent van de Schepper van het hele universum.

Geloof het Woord

Wat is de derde stap om het proces van de zondeval om te keren? We moeten **meer geloof hechten aan het Woord van God dan aan onze eigen zintuigen**. We moeten de fout van Eva omkeren. Ze keek naar de boom en dacht: 'Nou, dat ziet er goed uit! Wat God er ook van zegt, van die boom ga ik eten.'

Als we Gods Woord niet geloven, dan is het gevolg dat we niet langer vertrouwen op Gods goedheid. Waarom? Omdat we weigeren te geloven dat Hij ons de waarheid vertelt. Als Hij ons niet de waarheid vertelt en niet het beste met ons voor heeft, dan voelen we ons niet langer in staat om in volkomen afhankelijkheid van Hem te leven.

Het is belangrijk te bedenken dat we niet direct geroepen zijn om alles wat in de Bijbel staat te begrijpen, maar wel om alles wat erin staat te geloven. Soms hebben we de neiging dit verkeerd om te benaderen: we zeggen dan een principe of waarheid pas te geloven, als we het begrijpen. De Bijbel

roept ons echter op tot precies het tegenovergestelde. In Johannes 11:40 lezen we:

Jezus zei tegen haar (Martha): Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?

Bron: DPM Nederland

////////////////////////////////////

Getuigenis van Jonathan Louwerse, bij zijn doop op 15-12-2019

“U bent meer dan genoeg, U bent hier, U bent goed, U bent hoop, U die redt, U bent alles wat ik nodig heb”.

Ik maak de stap hier vandaag om dit te doen omdat ik het als een opdracht van God zie. Het heeft een tijd geduurd omdat ik deze stap niet durfde te zetten. Ondanks dat er veel gebeurd is in mijn geloofsleven, zie ik dat God heeft ingegrepen en mij liet zien dat ik me op een dood spoor begaf. Ik ging ineens inzien dat ik vol haat, jaloezie en afgunst zat. Daarnaast, dat ik de zonden die ik beging altijd goed kon praten voor mijzelf, waardoor mijn geweten niet opspeelde. Ik voelde me ineens heel klein en besepte dat dit niet de weg in het geloof met God is, ik was in shock. Ik zag in dat ik gemakkelijk over de tekortkomingen van een ander sprak maar onvoldoende naar mijzelf keek. Ik oordeelde snel maar zag niet het onrecht wat ik een ander kon aan doen. Ik gaf me te vaak over aan menselijke verslavingen en het lukte mij niet hier tegen te strijden. Daarnaast had ik last van woede- uitbarstingen. Ik moest heel veel zaken bij God neerleggen en vragen om mij te vergeven. Tevens openbaarde Hij mij steeds meer zaken, o.a. hoe ik deed naar mijn ouders toe, ik was niet altijd even dankbaar terwijl ze veel voor mij deden.

Vroeger ging ik naar catechisatie, ik ging vervolgens in Rotterdam naar school en hierdoor had ik daar geen tijd meer voor en dacht toen eerst maar eens schoolresultaten behalen en dan zet ik wel een stap naar God. Ik zag een aantal mensen belijdenis doen maar ik dacht toen, dan doe je dat en vervolgens moet je een leven gaan leiden waar bij je niks meer mag. Ik zag niet in hoe ik dit zou kunnen doen. Hierna verhuisde ik een aantal keer in Nederland en Roemenië. Ik bezocht verschillende kerken, ik dacht steeds ik moet

eerst maar eens de Bijbel in zijn geheel lezen, misschien begrijp ik dan alles en kan ik een stap naar God zetten. Ondertussen begon ik vaker opnieuw, maar strandde altijd. Hiernaast dwaalde ik in de wereld en werd ik keer op keer teleurgesteld. Ik was op een zondige weg, ik had te maken met depressies en teleurstellingen. Ik was gericht op het wereldse totdat ik de Bijbel ging lezen naar aanleiding van een boek over kinderdoop en geloofsdoopt voor mijn zoon en mede door een gebed en gesprekken die ik hier in de kerk heb gehad. De Bijbelteksten die ik las wezen mij er op dat Christus voor onze zonden gestorven is en dat we Hem moeten volgen want anders komt er afstand tussen God en ons en doen we Christus offer te niet. Maar dat wilde ik helemaal niet, ik wilde immers bij God zijn, toen heb ik me gerealiseerd hoe ik in het geloof stond en dat dit niet de juiste manier was en dat ik al mijn zonden aan Hem moet belijden, niet uit een gewoonte maar omdat God de zonden haat, ik ging ook inzien hoe gruwelijk mijn zonden waren.

Ik ging me niet meer richten op menselijke hebbelikheden, maar ging me meer druk maken om Gods Koninkrijk. Zonder Hem, en het accepteren van Zijn Zoons offer en er op een goede manier mee blijven omgaan zijn wij immers niks. Alleen God kan mensen dit doen realiseren. Toen moest ik verder maar vond de doop een moeilijk onderwerp. Wat wil God van mij? Ik heb me wel eens eerder willen laten dopen maar dat was eerder om mij aan te sluiten bij een kerk. Nu was het meer: mag het wel, wat wil God van mij? Door te bidden, de Bijbel te bestuderen en overdenkingen te lezen en gebeurtenissen in de afgelopen periode en mensen die God op mijn pad heeft gezet weet ik dat ik hier vandaag mag staan. God zij geprezen!



Carina geeft Jezus door in West-Afrika:

14 DOPELINGEN

Elke twee weken gaat CAMA zendeling Carina samen met een dominee de gevangenis binnen. Het is een grote kooi, vol met criminelen. Afgesloten met een sterk hangslot. Een typische gevangenis in het land waar Carina al sinds 2002 werkzaam is.

Midden tussen de gevangenen

Terwijl ze samen de kooi betreden verandert de sfeer direct. Ze pakt haar gitaar en begint te zingen over Jezus. “De gezichten van de jongens beginnen te stralen en je merkt dat ze geraakt worden” vertelt Carina ons.



Daarna neemt de dominee tijd voor een korte overdenking. Hij vertelt uit de Bijbel en bemoedigt de gevangenen. Midden tussen de gevangenen staan twee gepassioneerde christenen te getuigen van Jezus. Ze geven zichzelf volledig. Zonder angst. Maar vol van Gods liefde!

Terug van verlof en meteen goed nieuws!

Carina is nog maar net terug van haar verlof als de dominee uit de mannengevangenis vertelt dat vijftien mannen zich willen laten dopen! Er wordt een geschikt moment gepland en de laatste voorbereidingen worden getroffen. Carina rijdt met haar auto volgeladen met Bijbels, korte broeken, T-shirts en een groot plastic zeil richting gevangenis. Met een stapel bakstenen en het zeil bouwen de gevangenen het doopbad op.



“Op plat gatje het doopbad in”

Uiteindelijk kiezen veertien gevangenen ervoor zich te laten dopen. “Op ‘t plat gatje gaan ze het provisorische doopbad in”. In water van ongeveer twintig centimeter diep gaan ze één voor één onder. Ze getuigen van hun geloof en maken een bewuste keuze om Jezus te volgen.

Voor veel kerken in Nederland zijn veertien bekeerlingen al een getuigenis op zich. Maar in het land waar Carina werkt is dit nog veel meer het geval. Van de gehele bevolking is namelijk minder dan 1% christen. Er zijn nauwelijks kerken. Christen worden, je bekeren, is niet zonder gevaar. Deze veertien mannen geven zichzelf volledig. Wat een feest!

Uit het blad Pionier van de Cama Zending dec. 2019

////////////////////////////////////

DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

Het werk van Jezus aan het kruis was pas compleet toen Hij was opgestaan. In dezelfde zin is onze redding pas voltooid, of vervolmaakt, als ook wij ons opgestane lichaam hebben ontvangen. De transformatie, de vernieuwing van ons fysieke lichaam zal de vervolmaking zijn van onze redding. Ons lichaam zal dan zijn zoals Jezus 'lichaam was na Zijn opstanding. Dat alles zal plaatsvinden op het moment dat Christus verschijnt in glorie.

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. (Openb. 20:6)

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Fil.3:20-21)

Van vernederd naar verheerlijkt lichaam

Het maakt niet uit of we gezond, rijk of sterk zijn, want los van onze situatie leven we als gevolg van de zondeval in een vernederd lichaam. En die vernedering merken we op verschillende manieren.

Ook is het een feit dat hoe ouder we worden, ons lichaam ons steeds bewuster maakt van die vernedering. Hoezo? We hebben een vernederd lichaam omdat we tegen onze Schepper zijn opgestaan – en ons verouderende lichaam herinnert ons voortdurend aan dat feit. We moeten leven in dit vernederde lichaam tot we sterven of totdat Jezus terugkomt.

Maar, vertelt Paulus ons, dit is niet onze permanente toestand! Volgens het Woord krijgen we een nieuw lichaam – een lichaam dat een verheerlijkt

Zendingsnieuws door Ria van der Linde

Ruth Schippers (werkt voor Nigeria)

Gebedspunten:

1. Meer inzicht in het werk en ingang in de harten van de jongeren waar we mee werken.
2. Tevens gebed voor alle sponsors, het bestuur in Nederland en Nigeria, plus de staf en de vrijwilligers dat ze vol zijn van Gods leiding in ons werk en ook in hun persoonlijk leven.
3. Bescherming van onze staf bij het dagelijks op pad gaan op bromfietsen van en naar hun werk.

Dankpunten:

Dank God voor Zijn goedheid en zegen gedurende vele jaren over het werk in Igede, nu en in de toekomst. Laten we alles weer aan God overgeven, want Hij weet het beter dan ik.

Gods zegen en liefs van Ruth en gezin.

Paul en Lineke de Cock uit Ierland

In de eerste plaats heel veel zegen toegewenst voor dit jaar.

Het is momenteel een bijzondere tijd voor ons als gezin. Onze zoon Jaap werkt, samen met zijn vrouw, sinds januari fulltime voor de gemeente en als Europees veldleider van een grote zendingsorganisatie, waarvoor hij veel moet reizen. Evelien en Ismael zijn sinds kort voorgangers-echtpaar van een pioniersgemeente in Ennis, Ierland. Zoon Paul reist nu landen af als organisatie-consulent voor christelijke bedrijven en gemeenten. Dat heeft hem o.a. al naar het Verre Oosten gebracht. Drie van de kleinkinderen zijn op de Bijbelschool in Amerika, een is met OM vertrokken naar Moldova. Wat een genade dat kinderen en kleinkinderen actief de Heer dienen.

Wat onszelf betreft: ik preek en houd nog steeds verschillende Bijbelstudies. Lineke werkt in de tweedehands winkel van de gemeente. Haar boekenafdeling ziet er ondertussen uit als de winkel die we hadden in Athenry. Verder is er bij ons thuis veel aanloop van jong en oud, een constante drukte. Het is een voorrecht om dit alles voor de Heer te mogen doen. Maar bid dat we er ook steeds de kracht voor krijgen.

Hartelijk dank voor alle gebeden en ondersteuning. God is goed!

Judith en Wilfredo uit Peru

Dankpunten

- **Beurzen:** In december kregen we extra giften binnen, die goed gebruikt zullen worden voor de beurzen en schoolspullen. 140 Kinderen krijgen een schoolpakket en 26 tieners een beurs. Dat is dit jaar 4650 euro in totaal. We zijn de Heer dankbaar dat we deze projecten kunnen blijven doen, om de kinderen en tieners te helpen hun school af te maken.
- **Jeugdpastors:** We hebben dit jaar een jong echtpaar gevraagd ons te komen helpen in het jeugdwerk in BET EL. Ze heten Alex en Karolina en zullen eind februari beginnen. Ze zijn pas getrouwd, beiden van Jeugd met een Opdracht, Alex uit Cajamarca en Karolina uit Colombia.

Gebedspunten

- **Efrani:** We schreven vaker over Efrani, die vorig jaar met haar oma van 74 jaar uit Venezuela hier heen vluchtte. We hebben haar, mede door specifieke giften, kunnen helpen studeren. Ze ging met felicitaties door naar de 4^{de} van de middelbare school. Haar oma moet nu terug, omdat haar dochter ernstig ziek is en niemand lang voor haar kan zorgen. Efrani, nu 17 jaar, zal bij ons komen wonen. Het is de zoveelste verandering vanaf haar 14^{de}. Het zal voor iedereen aanpassen zijn. Bid voor wijsheid voor ons, nu we ineens een tiener in huis zullen hebben en genezing voor Efrani, die veel afwijzing heeft gehad in haar leven. Bid ook heel speciaal voor de reis van oma Maria Cruz, die ongeveer een week met de bus onderweg zal zijn met verschillende bussen van Peru naar Venezuela.
- **Kerkgebouw:** We weten dat we spoedig moeten kiezen of we beginnen met bouwen of een alternatief zoeken om te huren, omdat we uit onze gehuurde ruimte moeten. We hebben een stukje grond, maar best achteraf, en andere grond is erg duur of niet beschikbaar. Bid voor Gods duidelijke leiding in dit alles.

Verjaardagen maart/april/mei

Maart

- 07 zr. E. van Drent
- 13 zr. G. Meeusen
- 16 br. Wilfredo
- 19 br. A. van Rijswijk
- 19 Virgil Winklaar
- 20 Zion v.d. Geer
- 29 br. W. v.d. Linde

April

- 01 Ezra v.d. Geer
- 05 zr. M. Winklaar
- 07 zr. E. de Winter
- 12 Elijah Winklaar
- 18 zr. I. de Bruin

Mei

- 01 zr. G. Oudeman
- 04 zr. L. de Cock
- 17 zr. R. Schippers-Abu
- 18 zr. L. Kopmels
- 25 zr. C. Turpijn
- 28 zr. A.S. Maas



Iedereen van harte
gefeliciteerd !!!

en Gods zegen in het
nieuwe levensjaar.

AGENDA: MAART – APRIL – MEI 2020

- Zondag 01-03-'20 Prediker: br. J. Oudeman
dienst met Heilig Avondmaal
- 08-03-'20 Gastprediker: br. W. Wongsosemito
 - 15-03-'20 Gastprediker: br. C. Peurseme
 - 22-03-'20 Gastprediker: br. F. Ouweneel
 - 29-03-'20 Gastprediker: br. P. Emans
- Zondag 05-04-'20 Prediker: br. E.J. Hubregtse
dienst met Heilig Avondmaal
- Vrijdag 10-04-'20 **Goede Vrijdag:** br. A. van der Meyden
dienst met Heilig Avondmaal
- 12-04-'20 **Eerste Paasdag:** br. J. Spijker
 - 19-04-'20 Gastprediker: br. S. Goeldjar
- Zondag 26-04-'20 Gastprediker: br. S. Kaljouw
- 03-05-'20 Prediker: br. W. van der Linde
dienst met Heilig Avondmaal
- 10-05-'20 Gastprediker: br. E. Moor
 - 17-05-'20 Gastprediker: br. C. de Jager
- Zondag 24-05-'20 Gastprediker: br. M.W. van Kouteren
- 31-05-'20 **Eerste Pinksterdag:** br. P. Grim
- Zondag 07-06-'20 Prediker: br. A. Schrijver

Gemeente bijbelstudie:

Wordt per keer in de diensten bekend gemaakt.

Midweekdienst:

Iedere eerste dinsdag van de maand,
Vrijdomweg 1, te Vlissingen. Aanvang 19.30 uur.

Inloop:

Iedere dinsdag, 9.30 uur, Vrijdomweg 1.

Bidstond:

Elke woensdag, 19:30 uur: t.h.v. zr. S. C. Daane Lange Weegje 37 4371 EM
Koudekerke, tel. 0118-551575

Gebedslijn: tel. 0118-465615

Oudstenraad

*E.J. Hubregtse (voorzitter)
van Ginkelstraat 16
4388 NP Oost-Souburg
tel. 0118-460429*

*J. v/d Geer (vice-voorzitter/
penningmeester)
Meindert Hobbemalaan 38
4383 TH Vlissingen
tel. 0118-465739
E-mail: jorgengeer@zeelandnet.nl*

*J. Oudeman (secretaris)
Rembrandtlaan 27
4462 AG goes
tel. 06-14319620*

*W. van der Linde
De Meesterstraat 37
4384 HE Vlissingen
tel. 0118-414312*

*J.N. Bakker (rustend oudste)
Dr. Ottestraat 3
4382 LV Vlissingen
tel. 0118-415141*

Kerkelijk Kantoor:

*In ons kerkgebouw (op afspraak)
Vrijdomweg 1,
4382 BA Vlissingen
tel. 0118-410076
b.g.g. 0118-465739
Email: info@pinkstergemeentevlissingen.nl*

*Postadres:
Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
postbus 1087
4388 ZH Oost-Souburg*

Onze website is:

www.pinkstergemeentevlissingen.nl