

**VISHNUH-GENOOTSCHAP  
AANVRAAGFORMULIER  
LIDMAATSCHAP**

Putuh / Putuh Agheng

---

**PERSONALIA**

Naam: .....

Voornamen:  
(voluit).....

Geboortedatum:.....

0 man  
0 vrouw

Adres:.....

Postcode + woonplaats:  
.....

Telefoon:.....

E-mail (privé):  
.....

---

Handtekening:..... Datum:.....

U kunt dit formulier ondertekend opsturen naar het Secretariaat:  
St. Vishnuh-Genootschap, Reggestraat 6, 1784 XN Den Helder of per E-mail:  
[vishnuh-genootschap@hotmail.com](mailto:vishnuh-genootschap@hotmail.com)

## De vereisten voor toelating

**A.** Inschrijving is gratis en de jaarlijkse bijdrage is verplicht, dit bedraagt €60,- per jaar en dient de eerste keer bij toetreding binnen 30 dagen na intreding worden voldaan. De contributie wordt in januari geïnd en bij tussentijdse lidmaatschap, wordt de contributie vanaf die datum verrekend op minus €5,- per maand. Dus wie in Juli lid wordt betaald vanaf die datum tot het einde jaar €30,-. Maandelijks betaling is ook mogelijk en bedraagt €5,- per maand. En wie meer wilt betekenen voor het genootschap doet dit op vrijwillige basis en naar ieder zijn draagkracht.

**B.** Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn en voorzien van uw handtekening, met een recente pasfoto, op te sturen naar bovengenoemd post- of E-mail adres.

**C.** Zodra wij alle gevraagde bescheiden van u hebben ontvangen krijgt u van ons een inschrijfnummer en heten wij u van harte welkom. Het Vishnuh-Genootschap kent passieve en actieve leden, dus niemand is verplicht om actief mee te doen aan de activiteiten van het Vishnuh-Genootschap. Leden zijn niet tot trainingen verplicht. Men kan er dus gewoon ook erbij horen zonder enige poespas.

**D.** Leden zijn altijd welkom op een van onze genootschappelijke adressen, voor trainingen in meditatie en Pencak-Silat, voor sociaal advies, of gewoon voor op de koffie / thee. Voor leden die van ver weg komen, ook die uit het buitenland, is altijd plaats voor overnachting.

**E.** De contributie is voor ieder lid gelijk (Zie A). Het Vishnuh-Genootschap laat ieder in zijn / haar eigen waarde en privacy. Leden, vrouwen en mannen hebben dezelfde rechten. Iedereen mag lid worden, gelovig of niet gelovig, met als voorwaarde dat men de negen regels van het aardbewonerschap naleeft.

**F.** Iedereen mag geloven in welke godsdienst dan ook en naar geloven behouden wat men maar wilt, maar bedenk in dit alles dat aardbewoners mensen zijn die;

1. – zijn medemensen het licht in de ogen gunnen;

2. - eerlijk zijn tegen zichzelf en ook vooral tegen zijn medemensen;

3. - zich verre houden van religieus en kolonialistisch gedrag (dus niet moorden, ook geen medemensen benadelen, niemand onderdrukken, niemand onvrijwillig indoctrineren tot een Godsdienst, godsdienstbeleving alleen tot het betreffende heilige boek beperkt en betreffende ruimte, en niet verder.)

4. - zich verre houden van hoogmoedswaan, verwaandheid en discriminatie, want niemand is meer noch minder dan gij;
5. - zich verre houden van hebberigheid en egoïsme;
6. - verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor zijn medemensen; ieder is gelijk;
7. - respect hebben voor de Natuur en het Leven; de Natuur is de oorspong des levens;
8. - loyaal, trouwhartig en standvastig zijn van geest;
9. - geen onderscheid kennen in ras, rang, stand, afkomst, seksuele geaardheid, religieuze (lees ook politieke) overtuiging; iedereen heeft recht op gelijke behandeling, recht van leven en zelfbeschikking.

De hiervoor opgesomde negen(9) eigenschappen zijn de kenmerken van rechtgeaarde Aardbewoners. Voor wie zich hieraan houdt is het Vishnuh-Genootschap een beste kameraad en toeverlaat.

Vishnuïsten moeten met elkaar samen leven, altijd op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen in voor en tegenspoed. Indien wij elkaar niet steunen en niet voor elkaar zorgen, dan eindigen wij net zo als degenen die in een God geloven maar bij nood nimmer hulp van Hun God hoeven te verwachten. Wij moeten elkaar helpen, want als wij dit niet doen, wie helpt ons dan? God misschien? Neen, derhalve dienen wij altijd reëel te blijven en niet gaan dagdromen; van dromen is nog niemand beter geworden, behalve de rijken en zij die godsdienst hebben uitgevonden. Kijk eens om u heen en oordeel zelf maar.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wij zijn geen kuddedieren, maar wij hebben gemeenschapszin.”

Wijzigingen voorbehouden