

Bilzen, 23 augustus 2010.

Proef het dorpsrestaurant!

Beste,

Heel vroeger in de school leerden we het spreekwoord *'Honger is de beste saus'*. Steeds meer mensen ervaren dat het niet zozeer de honger is, maar **het gezelschap** dat het eten smaak geeft. Als je in een compagnie bent, het wat gezellig is, je enkele tafelgenoten hebt, ... dan heb je vanzelf meer trek en zin om te eten.

Welnu, in Beverst kan je **elke dinsdag in de Biberist** terecht. Daar organiseren we dan een **dorpsrestaurant**. Voor amper 5 euro kan iedereen terecht om te genieten van een lekkere maaltijd. Je krijgt er soep, een hoofdschotel en dessert. En eigenlijk moet het niet beperkt blijven tot eten alleen: je kan er ook informatie krijgen over interessante thema's, er kan eens een plezante activiteit georganiseerd worden, ...

Precies omdat het mensen samenbrengt, omdat het de onderlinge samenhang in een dorp versterkt én het op die manier kan helpen om mensen langer in de eigen omgeving te laten wonen, promoot **de stad Bilzen** dit initiatief, met steun ook van de Vlaamse gemeenschap en vzw RIMO. Maar het zijn vooral **vrijwilligers** die er voor zorgen dat iedereen gemakkelijk, gezellig, gezond en goedkoop kan eten.

Hoe gaat het concreet in zijn werk? Het systeem is simpel. Je koopt minstens een dag op voorhand een kaartje in Dagbladhandel Luc, Superette Reyskens, Dagbladhandel Briers, Bakkerij-broodjesbar Tanja en Cindy of in het dorpsrestaurant (de week voordien) en komt **tegen 12 u** naar de Biberist. De tafels staan er **per 8** gedekt. Je schuift aan en dan wordt je eten – net als in een restaurant – **opgediend**.

Kan je er zelf niet (goed) geraken? Geen nood: geef een **telefoontje**, dan komen we je thuis ophalen en brengen je na het eten ook mooi terug naar huis. Volledig kosteloos.

Heb je een kaartje maar kan je niet komen? Geen probleem: je meldt even dat je niet kan komen en je kaartje is de **week nadien** (of een maand later bv.) nog evenzeer geldig!

Weet je niet goed bij wie je kan zitten? Vrijwilligers zullen er voor zorgen dat je er direct op je gemak bent en **aangenaam gezelschap** krijgt (en zijt).

Je lust niet alles? Wel vooraf weet je wat de volgende week op **het menu** staat. Je kan dan een weekje overslaan of melden wat het probleem is. Mogelijk kan er dan een alternatief aangeboden worden. Hoewel er altijd al zoutarm gekookt wordt, zijn ook regimemaaltijden mogelijk.

Eén keer per week maar? Wel ja, misschien moet je naar iets uitkijken om het naar waarde te schatten. In alle geval kijken wij er naar uit om u in het dorpsrestaurant te ontmoeten. Het kost wat moeite om de stap te zetten, maar we zijn er zeker van **dat het je gaat aanstaan!**

Vriendelijke groeten

Johan Sauwens
Burgemeester

Peter Simons
Schepen

Karel Bollen
Coörd. dorpsrestaurants

Bijkomende info: BoRDeAux (Truus, Fatima, Karel) - Jeugdhuispad 2, 3740 Bilzen-Schoonbeek - 089 25 52 34